

Prof. Dr. M. Hikmet Altuğ'un Ardından

N. Sözen

Hocam Altuğ iyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir kulak burun boğazcı, iyi öğretim üyesi, iyi yurttaş ve iyi yönetici idi.

Yaşam sürecini yakından bilen ve izleyenler bu gerçeği görenlerdi.

Yaşamında dürüst olmuş, çevresine her zaman hizmet etmiş, adaletli ve sevecen davranmıştır.

İyi bir baba idi. Çocuklarının en iyi biçimde yetişmesini sağlamıştır. Prof. Dr. Tahir Altuğ bugün onun yolunda ilerlemiştir.

İyi bir kulakçı olduğu tartışmasızdır. Gerek mikroşirürji ve gerekse kulak burun boğazın diğer alanlarında öncü olmuştur. Ülkemizde ilk kulak burun boğaz dergisini 1962'de yayınlamış ve bu derginin uzun yıllar yaşamasını sağlamıştır. Bu dergi halen başarı ile yayın hayatına devam etmektedir.

Uzun yıllar Kulak Burun Boğaz Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesi konusundaki yoğun çalışmalarının yanında 1970'de Cerrahpaşa Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nın düzenlediği Akademik Hafta adlı bilimsel toplantıları başlattı.

Dr. Nurettin Sözen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Balkan Tıp Kongresi'nin yapılmasına büyük destek verdi. Kulak burun boğaz konusunda birçok kitap, çok sayıda makale yayınladı. 5 Temmuz 1963'de 1 profesör, 1 volanter asistan ve 2 odacı ile başladığı Cerrahpaşa Kulak Burun Boğaz Kürsüsü bugün 20 öğretim üyesi ve çok sayıda asistanı olan uluslararası boyutta bir Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'na dönüştü.

Anabilim dalındaki aylık toplantılar düzenleyen, KBB cemiyetinin aylık toplantılarının gerçekleştirilmesi, yıllık ulusal KBB kongreleri ve Akademik Hafta adı altında yapılan bilimsel toplantılar ile Cerrahpaşa Kulak Burun Boğaz Dalı tüm KBB ailesini kucaklayan öncü bir merkez haline geldi.

Prof. Dr. Altuğ; çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten inanan gerçek bir yurtseverdi. Ülkede gelişen toplumsal ve siyasal olayları yakından izler, olumsuzluklardan büyük üzüntü duyardı. Düşüncelerini çevresiyle paylaşırdı. Bu anlayışının doğal ürünü olarak Cerrahpaşa'nın İstanbul Tıp Fakültesi'nden ayrılmasından sonra önce başhekim sıfatıyla, daha sonra yönetim kurulu üyeliği, senatörlük ve dekanlık yaparak Cerrahpaşa'nın gelişmesinde önemli katkılar sağladı.

1980'de Danışma Meclisi'ne seçildi. Danışma Meclisi'nde Anayasa Komisyonu'nda görev aldı.

Belki de Cumhuriyet tarihinde Meclis Anayasa Komisyonu'nda görev alan tek tıp doktorudur.



O günlerdeki heyecanımı hep anımsarım. Tıp sorunlarımı, toplumsal ve de siyasal konulara olan ilgim dolayısıyla hep düşüncelerimizi, görüşlerimizi paylaştık.

1982 Anayasası'nın 56. maddesinin yazılmasını ve anayasada yer almasını sağladı. Bu çalışmada küçük de olsa katkımda olduğu için mutluyum. Asıl önemlisi 20 yıl sonra gerek iktidar ve gerekse muhalefet partisinin, sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi ve

sağlık sigortası konularını programlarına almış olmalarıdır.

Hocamız herkese nasip olmayacak toplumsal kimliğiyle unutulmayacak ve hep takdirle, saygıyla anılacaktır.

Ben ise onu hocalık, yöneticilik ve toplumsal alandaki önderliği ve insan olarak bana verdiği sıcağın, içtenlikli destek dolayısıyla ölünceye dek yüreğimde babamla yanyana saklayacağım.

